

PROF. DR. SÜHA GÖNEY:HAYATI VE ESERLERİ

Prof. Dr. Süheyla Balcı AKOVA

Prof. Dr. Süha Göney 25 Haziran 1939'da İstanbul'da doğdu. Annesi Ayşe Göney ev hanımı, babası Halil İbrahim Göney ise, 1960 senesinde emekli olmuş bir paşadır. Halil Paşa ülkemizin çeşitli bölgelerinde, çeşitli şartlarda askerlik vazifesini sürdürürken, Ayşe hanım çocuklarının eğitimlerinin bölünmemesi için genelde oğlu Süha ve kızı Sema ile İstanbul'da yaşamını devam ettirmiştir. Nitekim anne-babalarının özverileri, büyük emekleri ve yaşama dair titiz düşünceleriyle Süha bey ve Sema hanım ailesine, topluma ve ülkelerine yararlı insanlar olarak yetişmişler, Süha bey Coğrafya Profesörü olmuş, hem ilmini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem de çok sayıda insanın her bakımdan nitelikli yetişmesine vesile olmuş, Sema Göney (Cantez) Tıp Profesörü olmuş, konusunda birçok çalışmalar yapmış, çok sayıda hastasına derman bulmuş, o da birçok insanın yetişmesine vesile olmuştur.

Süha hoca, ilkokula Erzurum İsmetpaşa ilkokulunda başlamış, 1. sınıfı orada okumuş, daha sonra ilkokula İstanbul'da Vefa'da Kâtip Çelebi okulunda devam etmiş ve bitirmiştir. Bunu takiben orta öğrenimini 1950-1953 yılları arasında Vefa Ortaokulunda, 1953-1957 yılları arasında Vefa Lisesinde (İstanbul) tamamlamıştır. Mekan olarak çok uzun yıllar Vefa'lı olan Süha Göney kelimenin tam anlamıyla da vefalıdır. Hayatının her döneminde "*Vefa*" hoca için çok büyük önem taşımış, önemli bir ilke olmuş, bu duygularla yaşamını sürdürmüştür. Bu doğrultuda vefasızlık karşısında da şartlar ne, kişiler kim olursa olsun çok keskin olmuştur.

Prof.Dr. Süha Göney, 1958 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne kaydolmuş. 1958 ile 1962 seneleri arasında Coğrafya ve Jeoloji eğitimi yaparak, üniversiteyi bitirmiştir. Hocanın jeolojiye karşı da ayrı bir ilgisi vardır. Ancak Beşeri Coğrafya ağır basmış, Beşeri Coğrafyayı tercih ederek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür. Çalışmalarında insanın ayaklarını bastığı, yaşamını sürdürdüğü mekanı da (bilimin de gerektirdiği gibi) hiçbir zaman ihmal etmemiş, bu doğrultuda karşılıklı ilişkileri çok iyi kurarak, başarılı ve sağlıklı bilimsel sonuçlara ulaşmayı çok iyi başarmış, bunu öğrencilerine de telkin etmiştir.

Süha Esen Göney, 11.12.1962 tarihli, Ord.Prof. Ali Tanoğlu, Ord.Prof. Besim Darkot, Prof Dr. İsmail Yalçınlar imzalı tutanak ile Asistan namzetliğine başarılı bulunarak 7 aday arasından seçilmiştir. 13.12.1962 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulunca incelenerek kabul edilmiş, 10.derece aylıklı kadroya tayin olmuş, 28.12.1962 tarihinde Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadî Coğrafya Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. Bu başlangıç, aynı zamanda Süha Hoca için

akademik hayattaki mücadelenin de başlangıcı olmuştur. Süha Hoca çok genç yaşta olmakla birlikte, ileriki yıllarda da görüleceği üzere her zaman hukuku, bilimsel etiği, akademik teamülleri ilke edinmiş, akademik hayatının her döneminde bu ilkeler ışığında tüm mücadelelerinde muvaffak olmuştur. Süha Hoca gerek kendi bilim dalı, gerekse fakültesi ve üniversitesiyle her zaman ilgili olmuş, günümüze kadar gerek fakültesi gerekse üniversitesinin çok çeşitli sorunlarının çözümünde müdahil olmuştur. Hatta bu doğrultuda hiç düşünmemekle birlikte, iki dönem Edebiyat Fakültesi Dekanlığı da yapmıştır. İkinci dönem sonunda görevini yapmış olmanın iç huzuruyla görevden ayrılmıştır. Süha Hoca'nın kalbi makam sahibi olsun olmasın hep üniversitesi, üniversitesinin menfaatleri için atmıştır. Süha Hocanın akademik hayatında hiçbir zaman inişler çıkışlar olmamıştır. Onun ışığı hiçbir zaman yanıp sönmemiştir. Her zaman çevresini aydınlatmıştır.

15 Mart 1963 tarihinde 651 sayılı ile doktora kaydını yaptıran Süha Esen Göney İstanbul Üniversitesi'nde 1957-59 senelerinde İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Ord.Prof. Ali Tanoğlu'nun nezaretinde doktora çalışmalarına başlamıştır. Tez konusu "Büyük Menderes Bölgesi" dir. Bu sahada Beşerî Coğrafya ağırlıklı çalışmalarını 1968 senesinde bitirmiş ve 30 Ocak 1968 tarihinde doktora imtihanını vermiş ve 5 Mart 1968 tarihli Profesörler Kurulu toplantısında kendisine (PEKİYİ dereceyle) doktorluk payesinin verilmesine karar verilmiştir. Tez müdafaası ile bilim imtihanında pekiyi dereceyle başarılı olarak, "Dr" ünvanını almıştır. Büyük Menderes Bölgesi çalışması, Büyük Menderes Bölgesinin coğrafi potansiyeli, ekonomik faaliyetleri, yerleşmeleri gibi ayrıntılı etüdünü ortaya koyan, problemlerini tespit eden ve bu doğrultuda çözümler ileri sunan çok yönlü, çok amaçlı ayrıca, bölgenin organizasyonuna, planlanmasına odaklı, önemli ölçüde arazi çalışmalarına dayalı günümüzde de önemini koruyan çok değerli bir çalışmadır.

Aynı yıl içinde "Adana Ovaları" konusunda doçentlik çalışmalarına başlamıştır. Bunu takiben 6 Aralık 1968 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Almanya'da Alman Devletinin Alexander Von Humboldt Vakfından temin ettiği burstan faydalanarak 44489 sayılı kanun uyarınca o günkü ifadeyle bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Almanya'da kalmasına izin verilmiştir. Dr. Süha Esen Göney 27 Aralık 1968 tarihinde Almanya'ya hareket etmiştir. Almanya'da Bochum şehrinde Ruhr Üniversitesinde bir taraftan coğrafi çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan Goethe Enstitüsünde almanca kurslarına devam etmiş ve başarılı olmuştur. 26 Şubat 1971 tarihinde tekrar Türkiye'ye dönmüş ve mensubu olduğu kürsüdeki eğitim faaliyetlerine yeniden katılmıştır.

Dr. Süha Esen Göney "Adana Ovaları" konusunda doçentlik tezini 1972 senesi ilkbaharında bitirmiş, 17 Kasım 1972 yılında Cuma günü saat 11:20'de "Türkiye'de Mesken Tipleri ve Çeşitli Şekilleri" konulu deneme dersi vermiş, Hoca konuyu

yeterli süre içinde, başarılı bir şekilde işlemiş ve sunmuştur. Doçentlik sınavının son safhası da başarılı bir şekilde sonuçlandığından Dr. Süha Göney'e Üniversite Doçenti ünvanının tevcihi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına arz ve teklif edilmiştir. Böylece yabancı dil ve bilim imtihanlarını başarıyla tamamlamış ve eylemsiz doçent olmuştur. "Adana Ovaları" adlı çalışma da Adana Ovalarının coğrafi potansiyeli, ekonomik faaliyetleri, yerleşmeleri gibi ayrıntılı etüdünü ortaya koyan, problemlerini tespit eden ve bu doğrultuda çözümler ileri sunan çok yönlü, çok amaçlı ancak, bölgenin organizasyonuna, planlanmasına odaklı, arazi çalışmalarına dayalı çok değerli bir çalışmadır. Arazi çalışmalarından söz etmişken, "ülkesini tanımayanın onu sevmeyeceği düşüncesinden hareketle, Süha Hoca öğrencilerini de sürekli arazi çalışmalarına götürürdü. Hoca arazi çalışmalarında çok titiz davranırdı. Arazi çalışmalarına katılmak herkesin harcı değildi. Önce notunuzun 90 veya 100 olması ve devamınızın muntazam olması gerekirdi. Hoca, yazın gerçekleştireceği büyük arazi çalışmalarından önce söz konusu kriterler ışığında daha büyük bir grubla günü birlik araziler yapar, buradaki performansına göre büyük arazi grubu oluşturulurdu. Bu grup Hoca için önemliydi. Çünkü bu grup üniversiteyi temsil edecek, bilimi temsil edecek gruptu. Ülkemizin çeşitli yörelerinde gerçekleştirilecek arazi çalışmalarında, gerek halkla, gerekse çeşitli resmi makamlarla münasebette örnek oluşturacaklardı. Bu sebeple bu seyahatlerin söyleyişte dahi gezi değil arazi çalışması olduğu özellikle vurgulanırdı. Yurdumuzun hemen her yerine gerçekleştirdiğimiz bu arazi çalışmaları, jeolojisiyle, morfolojisiyle, şehriyle, kıyıyla, ekonomik faaliyetleriyle, tarihiyle, insanıyla ve daha birçok yönleriyle bütün yurdu tanımamızı sağlamış, Süha Hoca bizleri bu konularla ilgili bilgi bombardımanına tutmuştur. Süha Hoca araziyle, ülkesiyle öyle bir bütündü ki, çok farklı yörelerde köyde olsun, şehirde olsun gerek halktan, gerekse idari makamlardan birçok kimse hocayı tanıyorlar, onun nezinde bizlerden de ilgilerini esirgemiyorlar, yardımcı oluyorlardı. Hoca ile gerçekleştirdiğimiz arazi çalışmaları bizlere ve diğer öğrenci arkadaşlara çok şeyler kazandırmıştır.

Süha Hoca asistanlığa atandığı 26 Aralık 1962 tarihinden itibaren bağlı bulunduğu kürsünün Profesörü Ali Tanoğlu ile beraber ders ve tatbikatlara girerek öğretim üyesi yardımcılığı görevini yapmış, bu görevi doçent olarak ders vermeye başladığı 12 Aralık 1972 tarihine kadar devam etmiştir. 12 Aralık 1972 tarihli Profesörler Kurulu Kararıyla Beşeri ve İktisadi Coğrafya Kürsüsü Eylemsiz Doç. Dr. Süha Esen Göney'in ders vermesi uygun görülmüştür. Doçent olduktan sonra "Şehir Coğrafyası", "Türkiye Ziraatı", "Nüfus Coğrafyası" derslerini vermeğe başlamış, ayrıca "Ziraat Hayatı" ile "Metod ve Bibliyografya" tatbikatlarını yapmıştır. Asistanlığından itibaren, hatta öğrencilik yıllarından itibaren arazi çalışmalarına ayrı bir önem vermiş, yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü arazi çalışmaları sonucunda elde ettiği sonuçları gerek derslerinde, gerekse bir kısmını mesleki

dergilerde Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak yayınlamıştır. Daha çok yeni bir asistanken yayınladığı bazı eserleri oldukça önemlidir. Mesela 1964 yılında Türk Coğrafya Dergisi No: 22-23 de yayınlanan "İzmit Körfezi ve Kuzey kıyılarının Jeomorfolojisi" adlı eserinde kıyıların çeşitli röliyef şekillerini incelenmiş, özellikle dördüncü zamana ait faunalı depoların mevcudiyeti ortaya çıkarılmış, ilk defa eski denizlere ait kıyı izlerinin tespiti kayıt edilmiştir. Daha önce başka yazarlar tarafından bulunmuş olan fosilli deniz taraçaları ile mukayeseler yapılmış, adı geçen eserler usulüne göre ve sahife gösterilmek suretiyle geliştirilmiştir. Yine 1964 yılında yayınlanan "Some Pleistosen old shore lines in the vicinity of Karamürsel" adlı eserde arazi üzerinde yapılan araştırmalar sırasında kendisi tarafından bulunmuş Tirenien deniz faunalı depoların mevcudiyetine dayanarak eski pleistosen deniz kıyılarının hangi yükseltilere kadar çıktığını ve bu eski denizlerin bölgede nerelere kadar yayıldığını göstermesi bakımından enteresandır. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi No:16 da yayınlanan "Mengen Havzasında Köy Meskenleri" eserinde Kuzeybatı Anadolu'nun bir kesiminde ahşap mesken tipleri ilk defa etraflıca ele alınmış, bunların geçmişten günümüze kadar şekil bakımından ne gibi değişikliklere uğradıkları, mesken malzemesi ile yapı şekli üzerine coğrafi muhitin ne gibi etkiler gösterdiği ayrıntılı olarak incelenmiş, bazı fotoğraflar ve resimlerle desteklenmiştir.

Doç. Dr. Süha Esen Göney 1974 senesi şubat ayında Beşerî ve İktisadî Coğrafya Kürsüsünde kadrolu doçent durumunu iktisap etmiştir. Yerleşme Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Ziraat Coğrafyası, Nüfus Coğrafyası, Dünyada Beslenme ve Meseleleri konularında dersler vermeğe başlamıştır.

1833 sayılı Kanun uyarınca kısa süreli Askerlik Hizmetine tabi tutulmak üzere, 14 Temmuz 1975 tarihinde Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alayında vazifeye başlamıştır. Askerlikten 31 Ekim 1975 tarihinde terhis edilmiş olup, 31 Ekim 1975 tarihinde de üniversitedeki görevine başlamıştır.

21-25.08.1978 tarihlerinde Polonya'da yapılan 13. Milletlerarası Onamastik Kongresine katılmıştır.

1978 senesinde profesörlüğe yükseltilmek için müracaat etmiş, yabancı dil imtihanında başarılı olduktan sonra, oluşan bilim jürisince çalışmaları değerlendirilmiş ve 1979 senesinde profesörlüğe yükseltilmesi İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla gerçekleşmiş ve üçlü kararnameyle profesör olmuştur. Doç. Dr. Süha Göney'in Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmesi hakkında yapılan işlemler, senatonun 13.12.1979 tarihli 101.toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Bu tarihten sonra da çalışmalarını, mensubu olduğu Beşerî ve İktisadî Coğrafya Anabilim Dalında devam ettirmiş, çeşitli araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Süha Göney, 18.11.1980 tarihli Fakülte Kurulu Kararı ile Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğine, Mayıs 1981 tarihinde Beşeri ve İktisadi Coğrafya Kürsüsü Başkanlığına seçilmiştir.

Bölümü dışındaki görevlendirmeleri özetleyerek değerlendirecek olursak;

1982-1983 ders yılı ikinci yarısında haftada 2 saat Dünya Nüfus Dinamiği dersini vermek üzere Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde, 1982-1983 ders yılı ikinci yarısında Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans Programında Şehircilik dersini vermesi için görevlendirilmiştir.

İstanbul'un şehircilik problemleriyle ilgili olarak şehir planlaması hususunda fahri yardımlarda bulunmak üzere İstanbul Belediyesinde görevlendirilmiştir. (07.06.1983)

1983-1984 ders yılında Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde Tarım Faaliyetleri dersini vermek üzere ve aynı dönemde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde haftada 1.yarıyıl 6 saat, 2. yarıyıl 4 saat süre ile "Enerji, Üretim, Ulaşım ve Nüfus Coğrafyası" derslerini vermek üzere 1547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

3-4 Mayıs 1988 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi ve Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde aşağıda belirtilen konularda konferans vermek üzere görevlendirilmişlerdir.

- İlkçağ Siyasi Coğrafyası üzerine bazı görüşler
- Ortaçağ Siyasi Coğrafyası üzerine bazı görüşler
- Türkiye'nin Coğrafi mevkii ile ilgili başlıca özellikler

08.08.1991 tarihli toplantıda Prof. Dr. Süha Göney' in açık bulunan 1.derece Proesör kadrosuna atanması karara bağlanmıştır.

Prof. Dr. Süha Göney 29 Aralık 1993 – 07 Şubat 2000 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. İlk olarak 29.12.1993 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile Edebiyat Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Hoca döneminde adeta yeni bir çağa geçilmiştir. Dekanlık kapısı ardına kadar açılmış, Fakültenin her bir personeli ve öğretim elemanı rahat bir şekilde dekana ulaşma fırsatını bulmuş, her türlü sorununu aktarabilmiş ve çoğunlukla sorunlar çözümle sonuca ulaşmıştır. Hocanın derin kişiliği, bilimsel ve insani saygınlığı geçmiş yıllardan itibaren geniş bir çevresinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 07.02.1997 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yeniden Dekanlığa seçilmiştir.

Prof. Dr. Süha Göney Fakülte ile ilgili kararlarında ve uygulamalarında her zaman Fakülte Kurulunun görüşlerini göz önünde tutmuştur. Dekan Prof. Dr. Süha

Göney her zamanki gibi öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda Üniversite Senatosunda Fakültenin görüşünü sunmuş ve savunmuştur.

Prof. Dr. Süha Göney' in koltuk ve makam hırsı hiçbir zaman olmamıştır. Dürüst, prensipli, güçlü kişiliği ve toplumsal saygınlığı ile her makamda, her toplumda zaten itibar görmüştür. Prof. Dr. Süha Göney'e makam ve koltuk değil, makam ve koltuğa Prof. Dr. Süha Göney birçok şey kazandırmıştır. Nitekim dekanlığa ikinci kez seçileceğinde bu dönemin onun için son dönem olacağını söylemiş, üç yıllık sürenin bitiminde de gönül rahatlığı ile bölümündeki çalışmalarına devam etmiştir. Gerek dekanlığı esnasında gerekse diğer dönemlerde çok sayıda sempozyum, konferans ve özel toplantıların onur konuğu olmuş, bu toplantıların açılış ve kapanış konuşmalarında, konuyla ilgili ciddi çalışmalarla ürettiği, hocanın da zaman zaman "gene bir korsan bildiri oldu" diye ifade ettiği her biri bir bildiri değerinde konuşmalar yapmıştır.

Binlerce öğrenci yetiştirmiş, yaklaşık kırk kadar master ve doktora tezi yönetmiş ve çeşitli ders kitapları yayınlamıştır. Ders kitaplarından, Türkiye Ziraat Coğrafyası, Türkiye'nin zirai potansiyelini çok iyi bir şekilde ele alan ve Türkiye'nin kırsal kalkınmasının belli başlı donelerini sunan çok değerli bir çalışmadır. Siyasi Coğrafya ve Şehir Coğrafyası kitapları da konularında uzun yıllardır tek olan temel kaynakları oluşturmaktadır.

Çok sayıdaki kitap ve makalelerin dışında, belki de daha önemlisi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çok sayıda öğrenciyi yakinen takip etmiş, onların her yönden yetişmesi, topluma yararlı bir insan olabilmeleri için çaba sarfetmiş, alanında yetkin birçok akademisyen yetiştirmiştir. Özellikle İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde görevli küçüğünden büyüğüne tüm öğretim elemanlarının yetişmesindeki emeği çok büyüktür. Ayrıca diğer üniversitelerin coğrafya bölümlerindeki öğretim elemanlarının birçoğunun yetişmesinde de emek ve katkıları tartışılmaz.

17 Ekim 1994 yılından itibaren Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 25 Haziran 2006 tarihinde emekli olmuş, ancak doğal olarak bilimden, akademik yaşamdan emekli olamamıştır. Emeklilik sonrasında da bilimsel çalışmalarını sürdürmüş ve halen sürdürmektedir. Bu çalışmaları arasında; Atatürk ve Armutlu Kaplıcaları, Anılarda Ellili Yıllar ve Üniversite, Türkiye ve Avrupa Birliği, Semt Çalışmaları: Vefa Semti Örneği, Bir Semte Vefa, İstanbul ve Çevresinde Devreden ve Yokolan Coğrafya, (Mehmet Bayartan'la birlikte), Atatürk'ün Armutlu Ziyaretleri, Türk - Osmanlı Şehirlerinin Batıyı Etkileyen Bazı Özellikleri, Üniversite Tarihinde Ellili Yıllar ve 27 Mayıs İhtilâlinin Etkileri yer almaktadır. Prof.Dr. Süha Göney, evli ve iki çocuk babasıdır.

Süha Hocayı anlatmak, onunla ilgili bir şeyler aktarmak çok güçtür. Bir okyanusu bardağa sığdırmak nasıl imkansız ise, böylesi bir yazıyı da kaleme almak oldukça

zordur. Hoca bu zenginliğe kararlılığı, tutarlılığı, dürüstlüğü, yüksek mücadele ruhu ile ulaşmıştır. Onu sevenlerde, sevmeyenler de bilir ki; Süha Göney mücadelecidir, hukuktan yanadır, haktan yanadır, dürüsttür, bir İstanbul beyefendisi, iyi bir aile babası, iyi bir hoca, iyi bir insandır.

Hocamızın açtığı yoldan ilerlerken bizlerde bu yolda bir şeyler katabildiysek ve katabileceksek ne mutlu bize.

Sonsuz saygılarımla

Prof. Dr. Süheyla Balcı Akova

Başlıca Yayınları:

Kitapları

1. Büyük Menderes Bölgesi, 1975. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları. 716 sayfa.
2. Adana Ovaları, 1976. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları. 179 sayfa.
3. Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, 1980. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları. 308 sayfa.
4. Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, 1.1987. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları. 127 sayfa.
5. Siyasi Coğrafya, Birinci basım 1979 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları., İkinci basım 1993. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları,175 sayfa.
6. Şehir Coğrafyası, Birinci basım;1977, İkinci basım; 1984, Üçüncü basım: 1995, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları. 290 sayfa.
7. Atatürk ve Armutlu Kaplıcaları, 2009, İ.Ü. Yay. No. 4875 Edebiyat Fakültesi Yay. No. 3448, İstanbul.

Başlıca Makaleleri ve Diğer Yayınları

1. İzmit Körfezi ve Kuzey Kıyılarının Jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, no:22-23, s:187-205 Ankara 1964
2. Karamürsel Civarında Pleistosene Ait Bazı Eski Kıyı İzleri,İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü Dergisi, no: 14, s: 200-208 İstanbul, 1964
3. Mengen Havzası'nda Köy Meskenleri, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, no:16, s: 112-132 İstanbul 1967

4. Büyük Menderes Bölgesinde Köy Meskenleri, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, no:16, s: 112-132 İstanbul 1967
5. Ländliche Dorfhauser im MengenBecken (NW Anatolian), Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. No: 14, s.155-176 İstanbul 1972-1973
6. Some Pleistocene Old Shore Lines in the Vicinity of Karamürsel. Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. No: 9-10, s.200-208 İstanbul 1972-1973
7. Ländliche Dörsiedlungen im Gebiet des Büyük Menderes. Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. No: 15, s. 89-108 İstanbul 1974-1976
8. Büyük Menderes Deltası, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, no:18-19, s: 339-354 İstanbul, 1973
9. Some New Observations on a Temporary Rural Settlement in Turkey, Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. No: 15, s.73-79 İstanbul, 1974-1976
10. Türkiyedeki Bir Eğreti Kır Yerleşme Şekli Hakkında Bazı Yeni Müşahedeler, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, no:20-21, s: 129-134 İstanbul, 1974-1977
11. The Nomads and the Reasons of their Sedanterisation in West Anatolian, Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. No: 16, s.87-98 İstanbul, 1977-1979
12. "Van" maddesi, İslam Ansiklopedisi, 137. Cüz, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1982.
13. Yaş Haddinden Emekli Olması Münasebetiyle Hocamız Prof. Dr. İsmail Yalçınlar, İ.Ü. Coğrafya Dergisi, no:1, s: 1-15, İstanbul 1985
14. Hatice'nin Ardından, İ.Ü. Coğrafya Dergisi, no:11, s: 1-3, İstanbul, 2003
15. Şehir Bölgesi, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi 3. dizi. Sayı 9, s.53-61, İstanbul, 2004
16. Enez ve Çevresinin İktisadi Kalkınmasında Coğrafi Bakımdan Planlama Önerileri, Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı, 2 Eylül 2005, Enez
17. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nun Hayatı, Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, İstanbul 3 Ekim 2005
18. Kaz Dağları Kütlesinin İsmi Hakkında, Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-25 Haziran 2006, Çanakkale, Sayfa 59-62.

19. Anılarda Ellili Yıllar ve Üniversite, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi , 21-22 Aralık 2005, İstanbul.
20. Türkiye ve Avrupa Birliği, 2009, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 17. Sayı, 81-90, İstanbul.
21. Semt Çalışmaları: Vefa Semti Örneği, Bir Semte Vefa, Klasik Yayınları, 41-54, İstanbul. 2009
22. İstanbul ve Çevresinde Devreden ve Yokolan Coğrafya, 2010, Kùltürler Başkanlığı İstanbul, Türk Kùltürüne Hizmet Vakfı Yayını, 548-559, İstanbul, (Mehmet Bayartan'la birlikte).
23. Atatürk'ün Armutlu Ziyaretleri, 2010, Atatürk'ün Armutlu'yu Ziyaretinin 75. Yıl Armağan Kitabı, Yalova Turizm Birliği Yayını, Editör: İsmet Akova, 7-19.
24. Türk - Osmanlı Şehirlerinin Batıyı Etkileyen Bazı Özellikleri, 2011, İ.Ü. Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 22. Sayı, 281-293, İstanbul.
25. Üniversite Tarihinde Ellili Yıllar ve 27 Mayıs İhtilâlinin Etkileri,



BİLİM, YÖNETİM VE ÜSLUP

Prof. Dr. Korkut TUNA

Süha Göney Hoca; Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Kürsüsünde başladığı akademik hayatı süresince verdiği dersler, yaptığı sınavlar, yönettiği tezler ve alanında geniş ufuk sahibi olmasını sağlayan arazi çalışmaları yanında fakülte tarihinde ilk defa seçime dayalı bir uygulama sonucu Kürsü Başkanlığına yükselmiş ve ilerleyen yıllarda (1994-2000) 2 dönem Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

Beşeri Coğrafyacı olmasının getirdiği bilgiler yanında sahip olduğu jeomorfoloji sertifikasının katkısı ile araştırma mekânını bütün yönleri ile tanıma imkânını elde etmiştir. Bu durum; kendisi ile yapılan sohbetlerde, toplantılarda, tüm Türkiye sathında ve şaşırtıcı bir biçimde üstelik akıl almaz ayrıntılarla yer yer, isim isim kendisini ortaya koyardı.

Yılların getirdiği bu bilgi ve birikimi ile çalışma üslubunu yanında yetişen genç akademisyenlere de aktarmış, onları beşeri ve iktisadi coğrafya konusunda mekân/toplum bağlamında çalışmalar yapmaya devamlı teşvik etmişti.

Süha Hocayı; Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı ve daha sonraları emekliliğinde sürdürdüğü faaliyetler içinde, daha iyi ve ayrıntılı bir biçimde tanımak imkânını buldum. Dekan olarak en büyük özelliği; hiçbir işi, bir önem sıralaması içine sokarak ve bu öneme göre ilgi göstererek veya zaman ayırarak değil, önem farkı ne olursa olsun veya bu önem kimin tarafından tayin edilmiş olursa olsun, o işe Fakültenin bir işi olarak aynı dikkati, aynı ilgiyi göstermesindeydi.

Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunda beraber çalışma imkânını bulduğum ilk zamanlarda; rutinleşmiş bir iş olarak öğrenci dosyalarının kapağını çevirerek, dilekçelerde yer alan hususlara göz atarak konu ile ilgili talebi uygun veya uygun değil diye sonuçladığım sıralarda “Ne o kahve falı bakar gibi bir iki çevirip söylüyorsun” diyerek esprili bir biçimde mevcut uygulamayı eleştirmiş ve öğrenci dosyaları da dâhil olmak üzere her bir dosya üzerinde çalışıp not alarak yönetime hazırlanmasını sürdürmüştü.

Süha Hoca görüştüğü kişiye saygı gösterdiğini ve önem verdiğini belirtmek için oturuyorsa ayağa kalkar, her defasında önünü ilikler ve elini sıkardı. Koridor da karşılaştığı öğretim üye ve yardımcılarını, fakülte personeli yanında kendisiyle konuşmak isteyen öğrenciler de dâhil olmak üzere her kese karşı ayırimsız tavrı buydu. Herkesin elini sıkardı, hal hatır sorardı.

Hiçbir işini; bu isterse herhangi bir konuşma veya rutin bir yazışma olsun, not alarak hazırlanmadan yürütmezdi. Aldığı notları: şayet bir kurulda konuşacaksa, ayrıca bir hitabet sanatı ile zenginleştirecek biçimde özenle seçilmiş kelimelerle süslerdi. Konuşmasında kullandığı kelimeler dile olan hâkimiyeti konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlamakla kalmaz ayrıca bir beğeni konusu da olurdu.

Fakülte Kurullarındaki ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarında yaptığı konuşmalar bu tarzı yansıtır. Bu üslup önemli bir ciddiyeti beraberinde taşımakla birlikte; yerine göre, özellikle seçilen bazı kelimelerin kullanılışı konuya vakıf olanların veya Süha Hocayı yakından tanıyanların ayırt edebilecekleri humoristik bir boyutu da ihtiva ederdi.

Prof. Dr. Alemdaroğlu'nun; Rektörlüğü sırasında, katıldığı Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul toplantılarında, kuruldaki hocalara, bazı konulara kendince çeki-düzen vermek istediği sıralarda Süha Hoca'nın konu ile yaptığı ve alkışlarla karşılanan açıklamalarıyla Fakülteyi ezdirmek istememesinin sadece bu toplantılara özgü bir tutum olmadığı da ayrıca bilinen bir gerçektir.

Aynı şekilde Üniversite Yönetim Kurullarında; Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin yükseltmelerinin görüşüldüğü oturumlarda, söz konusu öğretim üyesinin bilimsel performansı konusunda ayrıntılı bir biçimde çalışır, eserlerini gözden geçirerek yerine göre savunma yerine göre de tanıtımlarını en iyi bir biçimde yapardı. Bu sunum sadece öğretim üyesinin değil aynı zamanda Edebiyat Fakültesinin de tanıtımını, sağda solda yürütülen bazı konuşmalara da bir cevap niteliğini taşırdı.

Bütün bu ve benzeri konularda onun Fakülteye ve sorunlarına sahip çıkan tutumuna ve bütün bu olup bitenlerin ışığında Süha Hoca'nın Fakülte ve emeklilik yıllarına baktığım zaman bilim ve yönetim anlayışının çok özel bir üslupla taçlandığını görmekteyim. Süha Göney Hoca titiz ve dikkatli bir araştırmacı idi. Ele aldığı konu; günlük bir meseleyi içerse dahi, elde ettiği bilgilerle meselenin gözden kaçan boyutlarını en ince teferruatına kadar ortaya koyan bir araştırma sergilenmiş olurdu.

Meseleye idarî açıdan baktığımız zaman Fakülte'deki çoğu öğretim üyesinin bilimsel çalışmaları yanında belli ölçülerde üstlendiği idarî görevleri olmuştur. Fakat Süha Hoca bu göreve geldiği ilk günden ve 2 dönem yaptığı Dekanlık görevini tamamladığı ana kadar Fakültenin bütün işlerine gerek Fakülte'de gerekse Rektörlükte gösterdiği özen, sarf ettiği gayret ve emek daima Fakültenin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çıkarına olması yolunda özel bir mesaiyi gerektirmiştir.

Görev yaptığı dönemin mevcut siyasî olayları ve o dönemlerde Edebiyat Fakültesine karşı takınılan tavırlar onun bu tutumu sayesinde öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından çoğunlukla hiç hissedilmeden savuşturulmuştur.

7 Şubat 2000 tarihinde gerçekleşen Fakülte Akademik Kurulunda yaptığı veda konuşması bazı tutumlarına ve onun yöneticilikteki farklı üslubuna da bir açıklık getirmesi bakımından ilgi çekicidir. Süha Hoca'nın Dekanlığı süresince makam masasına hiç oturmadığına, makam aracını hiç kullanmadığına dair nedenlerini açıklaması yanında sözlerini "arz-veda ediyorum efendim" ifadesi ile bitirmesi başlı başına bir mana ve üslubun ifadesi olmuştur.

Süha Hocanın öğretim üyeliği ve yöneticiliği sırasında gösterdiği bu özen ve takındığı bu tutumdan ortaya çıkan üslup farkı; herkesçe fark edilen ve belli olan bir tutum olarak fark edilse bile herkesçe kolayca uygulanacak bir üslup değildir. O gerek bilimsel çalışmalarında gerekse yönetiminde ortaya koyduğu bu üslubu, bu üslup farkı ile hep hatırlanacaktır.

